

4.2.2 Golden Tulip Heiloo

Sinds 2003 zijn Vincent Jongens en Merel Mensinga eigenaar van het door bollenvelden omgeven Golden Tulip Heiloo aan de Kennemerstraatweg. Het is niet altijd een hotel geweest, het begon allemaal met café 'Het Tolhuis', dat door familie Van Veen werd opgericht in 1953. Het café was een rustpunt voor vrachtwagenchauffeurs omdat het 24-uur per dag was geopend, ook hongerige nachtbrakers kwamen er na het uitgaan regelmatig wat eten. In de volksmond was 'Het Tolhuis' beter bekend als 'Kwartje Koffie', natuurlijk om de prijs van de koffie. In 1978 werd het ook hotel, er werden 22 kamers gebouwd, tien jaar later kwamen er nog eens 22 bij. Sinds 1993 is het hotel aangesloten bij de wereldwijde keten Golden Tulip. Merel Mensinga: "Onderdeel van het hotel is ook het restaurant, dat we om nostalgische redenen 'Kwartje Koffie' hebben genoemd. Na het diner serveren we onze gasten dan ook een kop koffie voor een kwartje. Het horecavak is een vak apart, dat echt bij ons past."



4.2.2



4.2.3

4.2.3 Lekker slapen

Sinds 1935 doet het pand aan de Laat 214 dienst als beddenzaak. 'Sidonius de Jong' is oorspronkelijk onderdeel van meubelwinkel 'Good Housing' aan de Mient. Totdat medewerker Harm Meinders het bedrijf overneemt in 1976 en het omdoopt in 'Beddenspecialzaak Sidonius'. In de jaren negentig wordt de specialzaak, een echt familiebedrijf, overgenomen door zoon Marcel Meinders en schoonzoon Bob Klappe. Het pand waarin 'Sidonius' is gevestigd, is beeldbepalend voor de Laat. De etalages maken duidelijk waarvoor je er terecht kunt: meubelen en artikelen als linnengoed voor de slaapkamer en een goede nachtrust. Bob Klappe: "Sinds begin 1996 verkopen we ook Hästens-bedden. Sommige mensen vinden de aankoop van dit bed een flinke stap, daarom hebben we met 'Golden Tulip Heiloo' en 'La Bergère' in Maastricht iets leuks bedacht. In die hotels kunnen de mensen een 'nachtje Hästens' proberen, als het bevalt en ze investeren in zo'n bed, dan betalen wij de overnachting."